

## Piraten - potpourri:

Wij zijn piraten van de zee  
en al wie zin heeft vaart maar mee  
wij zijn piraten, piraten, piraten van de zee ( alles 2x)

G: mijn vader zei me:  
Gertjelief, word bakker of word boer  
wordt handelaar in schapenkaas of papegaaienvoer  
mijn moeder zei: wordt machinist  
of stoker op een trein  
maar ik zei: als ik groot ben word ik kaperkapitein

S+K: doe je best voor de baas  
jaag de ratten van de kaas  
G: mooi is het leven van een kaper  
S+K: pak die tros, pak die lijn  
vis de ratten uit de wijn  
mooi is het leven van een kaperkapitein

en we varen naar Timboektoe toe  
Timboektoe toe Timboektoe toe  
en we varen naar Timboektoe toe  
en we zijn nog lang niet moe (alles 2x)

S: de hond van de matrozen  
gaat mee op elke reis  
naar de hitte van de tropen  
en de zeeën vol met ijs  
H: het hondje wordt niet zeeziek  
hij houdt zich stevig vast  
en hij heeft een eigen mandje  
dat zit boven op de mast

Wij zijn piraten van de zee  
en al wie zin heeft vaart maar mee  
wij zijn piraten, piraten, piraten van de zee ( alles 2x)

G: onze stuurman die heet Sjaak  
S+G+K: soep, soep, soep met sliertjes  
G: hij moet eten met een haak  
S+G+K: soep, soep, soep met sliertjes  
G: daarom eten wij niet vaak  
S+G+K: soep, soep, soep met sliertjes  
S+G: soep, soep, soep met smaak  
S+G+K: want de stuurman heeft een haak

G: Als de sterren naar me roepen  
als de zeewind naar me fluit  
dan moet ik naar het water  
dan trek ik erop uit  
maar wanneer de meeuwen schreeuwen  
boven storm en golfgebruis  
verlang ik naar Marlène  
en wil ik weer naar huis

een echte piraat heeft  
een gaatje in zijn oor  
een gaatje in zijn oor  
met een ringetje d'r door  
een echte piraat heeft  
een boortje op zijn borst  
een boortje op zijn borst  
en een vreselijke dorst  
een echte piraat die herken je meteen  
aan zijn gaatje en zijn boortje en zijn houten been

Wij zijn piraten van de zee  
en al wie zin heeft vaart maar mee  
wij zijn piraten, piraten, piraten van de zee ( alles 4x)

De kinderen kunnen in elk geval de rode tekst meezingen.  
Misschien lukt de blauwe tekst ook wel.

De andere coupletten zijn te moeilijk. Het is leuk om de kinderen dan maniertjes te leren (bijv. met elkaars handen in elkaar klappen... of iets anders, zodat ze niet helemaal stil staan).