

## Het gedicht over een kleine mol

Dit is het verhaal over een kleine mol  
Die op een dag kroop uit zijn molshoop  
"Wel hier en gunter!" riep de kleine mol  
"Wie legt hier op mijn kop een drol?"

Hij vroeg het aan de duif  
Maar die poept geen bruine drollen  
Hij vroeg het aan het paard  
Maar die poept zwarte oliebollen

Het was ook niet de haas,  
de geit, het varken of de koe.  
De mol wilde weten;  
Wie dan wel, maar hoe?

Hij ging naar twee vliegen toe  
En vroeg; "Wie heeft er op mijn kop gepoept?"  
"Hebben jullie hier al eens eerder van gesnoept?"

"Even stilzitten dan" bromden de vliegen met z'n twee  
"Mmm, dit kan niet missen. Ik heb een idee.  
Deze poep op je kop is van een dier dat gromt,  
als je dichtbijkomt – Het is poep van een hond!"

Eindelijk wist de mol wie er op zijn kop gepoept had  
Het was de hond van de slager – Het was Bullebak!  
Met verbazend veel gemak klom de mol op het hondenhok  
En –pling- daar viel een piep klein worstje op de hondenkop

"Ziezo" zei de mol en hij klom weer naar beneden  
En verdween weer in de aarde – volmaakt tevreden.

*(Vincent van der Does – 2005)*