

Groepsvoorstelling Elmer
21 kinderen.

6 grijze olifanten 1 elmer	Er was eens een kudde olifanten. Een kudde oude en jonge, grote en kleine, dikke en dunne olifanten. Allemaal een beetje verschillende, maar allemaal gelukkig en allemaal grijs. Behalve.....Elmer.
	Liedje: Zeg ken je Elmer
Elmer laat zichzelf zien	Elmer was anders. Elmer zag eruit als een lappendeken. Elmer was geel en oranje en rood en roze en paars en blauw en groen en zwart en wit. Elmer had beslist niet de kleur van een olifant.
	Elmer maakte andere olifanten aan het lachen. Soms hield hij de andere olifanten voor de gek. En soms maakten de andere olifanten grappen over hem. Maar als er ergens ook maar een beetje gegniffeld werd, kon je er zeker van zijn dat Elmer in de buurt was.
	Liedje: hij is een gekleurde olifant.
6 grijze olifanten en elmer slapen Elmer sluipt weg Zon ophouden	Op een nacht was Elmer zo diep aan het nadenken dat hij er niet van kon slapen. Hij bedacht dat hij er genoeg van had om anders te zijn dan de anderen. 'Wie heeft er nu ooit gehoord van een olifant die eruit ziet als een lappendeken?' dacht hij. 'Geen wonder dat ze me uitlachen' Toen het ochtend werd sloop Elmer stilletjes weg., zonder dat de andere olifanten het merkten.
Andere oerwoud dieren: 4 Elmer	In het oerwoud kwam Elmer de andere dieren tegen. Ze zeiden hem zoals altijd gedag: 'Goedemorgen Elmer.' En Elmer groette ze vriendelijk terug. Goede morgen Allemaal.
Struik met bessen. Grijze lap om.	Na een lange toch vond Elmer wat hij zocht. Een grote struik met trossen en bessen, grote olifant grijze bessen. Elmer pakte de stam beet met zijn slurf en schudde de struik heen en weer zodat de bessen op de grond vielen. Toen de grond helemaal bedenk was met de grijze bessen ging Elmer er middenin liggen. Hij rolde heen en weer en op en neer. Hij raapte trossen bessen op en smeerde zich in met het grijze sap tot dat er geen spatje geel, oranje, rood, roze, paars, blauw, groen, wart en wit meer te zien was. Toen hij klaar was zag Elmer eruit als een gewonen olifant.
Oerwouddieren: 4 Elmer	Daarna ging Elmer terug naar de kudde. Op de terugweg kwam hij weer langs de dieren in het oerwoud. Dit keer zieden ze: 'Goedemorgen, olifant.' Elmer glimlachte. Ze hadden hem niet herkend.
6 olifanten Grijze elmer	De olifanten stonden rustig bij elkaar in de kudde. Elmer ging stil bij ze staan.
Elmer kijkt in het rond.	Er is iets anders dan anders, dacht Elmer na een tijdje. Maar wat? Hij keek om zich heen. Hetzelfde oerwoud, dezelfde blauwe lucht, dezelfde regenwolken die af en toe in diezelfde lucht dreven en dezelfde olifanten als altijd. Elmer bekeek de andere olifanten eens goed.
Elmer zegt boeh	De olifanten stonden stil, doodstil. Elmer had ze nog nooit zo ernstig gezien. Hoe langer Elmer naar die stille, serieuze, slaperige olifanten keer,

	hoe meer hij zin kreeg om te lachen. Tenslotte kon hij het niet langer uithouden. Hij stak zijn slurf in de lucht en riep zo hard hij kon: BOEH
6 grijze olifanten grijze elmer	Alle olifanten sprongen van schrik in de lucht. 'Wat was dat?' riepen ze nieuwsgierig. Toen zagen ze Elmer die hard stond te lachen. Elmer, riepen ze. Dat moet Elmer zijn.
	Liedje: Elmer grijze olifant
Wolken en regen ophouden. Elmer doet grijze doek af.	En terwijl ze in lachen uitbarstten, barstten ook de regenwolken open. Het begin te stortregenen. Elmer werd stukje voor stukje schoongespoeld, steeds meer kleuren kwamen tevoorschijn. Elmer, elmer riep een oude olifant. Je hebt ons vaak voor de gek gehouden, toch is dit de beste grap die je ooit hebt uitgehaald. Maar door de regen moest je kleur bekennen.
	Deze dag gaan we voortaan vieren, zei een andere olifant. Elk jaar vermommen we ons. We beschilderen elkaar met alle kleuren van de regenboog en Elmer vermomt zich in het grijs. En dat is precies wat er gebeurde
	Eén dag per jaar houden de olifanten een optocht in vermomming. En als je die dag een doodgewone grijze olifant ziet, kun je er zeker van zijn dat het Elmer is.
	Lied: zeg ken je Elmer

Rollen:

6 grijze olifanten
1 elmer
1 zon + wolk op stok vasthouden
4 oerwouddieren / bomen?
8 gekleurde olifanten

LIEDJES:

Zeg ken je Elmer
Vrolijke Elmer
Elmer de lapjes olifant
Wat ziet hij fleurig
Vrolijk en kleurig
Elmer de mooiste van het land.

Melodie: wonderdieren P. 128 van kleuterwijs

Ik ben een gekleurde olifant, een olifant, ja een olifant
Ik ben een dier met heel veel kleur, net als de regenboog
Ja, hij is een gekleurde olifant, een olifant, ja een olifant
Hij is een dier met heel veel kleur, net als de regenboog.

Melodie: dikke dikke olifant: P. 130 kleuterwijs

Elmer, grijze olifant. Waar heb je gezeten?
Elmer, grijze olifant. Wat heb je gegeten?
10 emmers met bessen, die waren zo grijs
en nu ben ik net zoals jullie zo grijs.