



Print deze prentjes twee keer af, en je hebt een leuke memory van Bieke.

Verhaal :

Prent 1 : Bieke met vandaag niet naar school. Ze heeft keelpijn.
'We gaan naar de dokter,' zegt mama, 'dan heb je geen pijn mee.'

'Ik wil niet' roept Bieke.

'De dokter prikt me? Hij geeft altijd spuitjes.'

'Hij doet je echt geen pijn hoor !'

prent 2 : Samen gaan ze naar de dokter.

Ze moeten even wachten en dan zijn ze aan de beurt.

Bieke kruipt tegen mama aan. 'Je bent toch niet bang', zegt de dokter.

'Waar heb je pijn ?'

Bieke wijst naar haar keel.

'Je hebt keelpijn,' zegt de dokter, 'ik zal eens naar je keel kijken.'

Prent 3 : 'Doe je mond maar open en zeg eens aaaaa....'

De dokter neemt een spatel en kijkt in Biekes keel.

'Klaar !' zegt hij dan.

'Je bent een flinke meid. Je mag die spatel houden.'

'Wel,'denkt Bieke, 'dat is een lieve dokter, naar de dokter gaan is wel fijn.'

Prent 4 : Dan gaan ze naar de apotheek.

Mama koopt een flesje siroop.

'Hier moet je elke dag één lepeltje van nemen, dan gaat de pijn weg,' zegt de apotheker.

Als ze thuis zijn, neemt Bieke haar eerste lepeltje.

'Bah, wat vies. Dat is helemaal niet lekker,' zegt ze.

Bieke neemt vlug een slok water.

Nu proeft ze het siroopje niet meer.

's Avonds merkt Bieke dat haar keel niet meer zo'n pijn doet.

Prent 5 : De volgende dag moet ze weer een lepeltje siroop nemen.

Ze vindt het al niet zo erg meer. 'Dan gaat de keelpijn weg,' zegt ze. Bieke neemt haar siroopje in en drinkt dan vlug een beetje water.

Dit is het verhaaltje van Bieke's verhalentrommel. Geschikt voor de allerkleinste. Maar ik gebruik het ook voor mijn kleuters (3^{de} kleuterklas Buitengewoon Onderwijs)

Je kan het gewoon vertellen met de prenten, of je kan er een memory van maken. Of nog andere dingen.

Veel plezier ermee.

(De Prenten staan niet op volgorde, maar ik denk wel dat je weet welke prent bij welke tekst hoort, het is niet zo moeilijk ☺)