

De koning die geen kasteel had:

Koning: (*komt aangelopen*) Hé, dag kinderen. Ik ben koning langbaard. En ik ga vandaag wandelen met mijn dochter, Prinses Amelie. Wat is het een heerlijke dag vandaag.

Prinses: Dag papa, hallo kinderen. Ik ben prinses Amelie.

Koning: Dag Amelie, ben je al klaar voor onze wandeling?

Prinses: Ja hoor pap, gaan we naar het bos vandaag?

Koning: Ja, dat is een goed idee. Ik heb een mandje met lekkere dingen laten inpakken door de kok. Dan kunnen we nog wat luieren en smullen in het bos.

Prinses: Mogen de kinderen ook mee? Dat is gezellig.

Koning: Dat is goed, kom we gaan op pad.

(*wandelen samen weg*) In het bos pakken ze de mand uit en gaan zitten.

Prinses: Papa, waarom hebben wij geen kasteel?

Koning: Maar kindje, een kasteel is toch veel te groot.

Wie moet dat dan allemaal poetsen en opruimen.

Prinses: Is een kasteel dan zo groot?

Koning: meestal wel, met lange gangen, grote zalen en torens.

dat is zo hé kinderen? (*kinderen antwoorden*)

Prinses: maar dat wist ik niet hoor.

Koning: Maar als je wil kunnen we wel een klein kasteeltje laten bouwen.

Prinses: Daar zal ik eens over nadenken.

Koning: Dat is een goed idee hoor.

Prinses: Welke kamers moeten er dan zijn in een kasteel? Weten jullie dat kinderen? (*kinderen antwoorden*)

Koning: Ja, in ieder geval een keuken. Anders kan je geen eten maken. En ik heb altijd grote honger.

Prinses: Dat weet ik wel ja. Jij kan heel veel eten. Maar het moet ook een badkamer zijn. want als je, je niet kan wassen dan word je heel vuil en ga je stinken.

Koning: Prinses, wat onbeleefd. Dat mag je niet zeggen hoor. maar het is wel waar natuurlijk.

Prinses: wat hebben we nog nodig kinderen? (*kinderen antwoorden*)

Koning: Ha, ja natuurlijk slaapkamers, met lekker zachte bedjes.

Prinses: We vergeten de WC. Die hebben we ook echt wel nodig hoor. Ja toch kinderen? (*kinderen antwoorden*)

Koning: de wc dan. Maar we moeten ook nog een woonkamer hebben.

Prinses: Wat is dat nu weer een woonkamer?

Koning: In een woonkamer staan stoelen en een tafel om aan te eten.

Prinses: Eten kan je toch ook in de keuken?

Koning: Dat kan ja, maar een koning eet niet in de keuken. En in de woonkamer staat meestal ook een lekkere bank om op te zitten. Daar kan je dan tv kijken, lezen of gewoon rusten.

Prinses: We hebben ook een hokje nodig voor jou hé pap? Koning; Een hokje? Een kantoor zal je bedoelen.

Prinses: Wat is dat een kantoor? Kinderen weet iemand wat een kantoor is? (*kinderen antwoorden*)

Koning: In mijn kantoor lees ik alle belangrijke papieren van het land. Ik doe daar het werk dat een koning moet doen.

Prinses: Ha, dat doe je daar heel de dag! Dat wist ik ook niet.

Koning: Hebben we dan alles?

Prinses: Nee, nog niet alles. We hebben nog geen toren.

Koning: Is dat wel nodig?

Prinses: Ja hoor, in die toren kunnen we heel ver zien. Dan kunnen we het hele land zien vanuit ons kasteeltje.

Koning: Dat is wel een goed idee.

Prinses: Zo dat is dan alles. En alles is op ook. Zullen we maar weer eens naar huis gaan?

Koning: Dat is goed, dan laat ik de kasteel bouwers onmiddellijk beginnen aan ons kasteeltje.

Prinses: Dag kinderen, bedankt voor het mee nadenken. En tot de volgende keer.

Koning: Dag kinderen, en kom eens langs als ons kasteel af is. Dan kan je zien of we aan alles gedacht hebben.