

Het ridderverzamelspel is een variant op een gewone memory.

Hier moet je elk prentje 3X hebben (ik heb de prentjes gehaald uit ridder bas (er bestaat een prentenboek van en uitgewerkte activiteiten heel handig))

je legt 24 prenten (ele prentje 2x dus eigenlijk maar 12 verschillende) in een cirkel met het prentje naar boven en andere 12 leg je in het midden van deze cirkel met het prentje naar beneden. dan heb je 4 ridders nodig (heb ik gewoon van een wcrolletjes gemaakt) elke ridder heeft een pluim.

dan het spel zelf:

elke ridder staat op een prentje in de cirkel. de kl moet het prentje zoeken dat voor de ridder ligt tussen de prenten die in het midden liggen. vond de kl het juiste prentje: dan mag hij met zijn ridder op dat prentje gaan staan (1 stapje naar voor dus)

Het is uiteindelijk de bedoeling dat je de andere ridders inhaalt en zo hun pluim kunt bemachtigen: want als je een andere ridder voorbijsteekt dan mag je zijn pluim hebben.

Het spel gaat dus eigenlijk door tot je de 4 pluimen hebt bemachtigt.

Ik hoop dat je het snapt. ik zal anders mijn voorbereiding van de activiteit doorsturen misschien dat die duidelijker is.

Het verhaal van de rommledraak vind je wel in de bib of boekenwinkel denk ik. maar in het boek gaat het over een koning en koningin en geen ridders en jonkvrouw, wij hebben die tekeningen zelf aangepast. maar misschien is dat voor jou niet nodig

Ridder komt aan bij een kasteel, prinses zit te huilen.

Reden: een draak heeft haar kroon gestolen.

Ridder zoekt draak op, deze is kwaad.

Na kort gevecht houdt ridder zijn zwaard voor de bordt van de draak.

Hij smeekt om hem niet te doden: wilde alleen wat moois hebben, hij is altijd al zo alleen.

Ridder zegt dat hij op die manier geen vrienden gaat maken.

Draak belooft het niet meer te doen en besluit zelf de kroon af te geven aan de prinses.

Prinses is blij met de kroon, maar de draak verdrietig omdat hij nu weer alleen naar zijn hol moet gaan.

Ze besluiten vrienden te worden, en de draak mag zo vaak langskomen wanneer hij wilt.

In de 3de kleuterklas heb ik dit thema nog uitgewerkt . De jongens waren ridders en de meisjes jonkvrouwen . De ridders hadden een eigen wapenschild gemaakt , een zwaard Op een oud hemd werd het wapenschild geschilderd. Ze hadden ook een helm gemaakt .

De jonkvrouwen hadden zo'n hoed gemaakt met restjes tule vanboven .

Met een grote kartonnen doos kun je ook een echt kasteel maken met ophaalbrug erbij .

uitgevrij de boeck antwerpen heeft een boek "ridder bas" met bijbehorende lesmap(uitgewerkte lessen en prenten) genoeg om twee weken mee te vullen

Ik heb ook ooit het thema ridders en kastelen gedaan, maar had het minder toegespitst op draken. Toch enkele dingen die ik gedaan had:

- wn hoek inrichten: kasteel maken met hele grote dozen (van wasmachines...)
- maquette maken van een kasteel met wrollen, plastic en karton
- bijbelverhaal over sint maarten
- sprookje over Merlijn de Tovenaar
- playmobilekasteel in de bouwhoek
- ontdektafel ivm stenen
- punthoed maken, harnas maken of een schild maken

Enkel boekjes:

- Valentino de kikker, Hans de Beer
- Robin Hood, uitgeverij Hemma
- Alexander en de draak, Katherine Holabird
- De kleine prins en de grote drakenjacht, Peter Kavanagh
- De ridder die bang was in het donker, Tony Ross (best wel grappig)
- De verlegen draak, Jindra Strnad
- Kleine draak, Lieve Baeten
- Ridder graniet, (sterker dan ik kan niet) Marc Taminiau (Hele mooie ridderprenten, maar het boekje is vooral om voor te lezen voor de 5-jarigen)

Hallo, k weet niet waar jullie school gelegen is maar wij bezoeken elk jaar het gravensteen in Gent, Je kan daar gratis naar een verhaal luisteren en daarna wordt er gedramatiseerd met de kleuters met heel mooie kledij! Het is echt een belevenis voor de kleuters!

Ik kan momenteel het tel.nummer niet doorgeven want dat ligt in school, indien je het nodig hebt geef je maar een seintje!

(Opgepast, want er bestaan verschillende organisaties die iets dergelijks aanbieden, maar tot hier toe is dit de enige die het gratis doen!)

Als jullie van ver moeten komen ben je beter om er een dag uitstap van te maken en te combineren met het designmuseum (vlakbij en ook gratis volledg begeleid!

- sprookje 'De kikkerkoning' - kasteelhoek met verkleedkleden -bezoek aan 'Het Gravensteen'
- versje: stoer en sterk met schild en zwaard zit ik stevig op mijn paard. Ik vrees geen enk'le edelman Ik ben voor niets en niemand bang! - een zwaard maken -een wapenschild maken - een draak maken uit speeldeeg -een schatkaart maken -verhaaltjes (Annie M.G. Schmidt heeft er vele geschreven over koningen enz...) -ganzenbord met kasteelfiguren -rijstap maken - poppenspel met prins en prinses

nog een leuk versje:

hop, hop, twee ridders in galop,
 twee ridders op een draf,
 heuvel op en heuvel af,
 ze komen bij een torenpoort,
 klop, klop, heeft iemand ons gehoord?
 Een wachter zegt: treed binnen, treed binnen,
 het feest gaat zo beginnen

ideetjes:

een grote poort schilderen op stof en open knippen om voor de deur van de klas te hangen, naast de deur twee

grote torens, op groot papier, of stof
maken : helmen, zwaarden, harnessen, paarden, vlaggen,

...

bewegingsverhaal: ridders moet prinses gaan redden en
draak doden

tikkertje: er is een tikkerdraak, wie getikt is door
de draak, valt in slaap, kan weer wakker gekust worden
door een andere ridder

spel: eend, eend, gans wordt: ridder, ridder, draak:
in een kring: een kl loopt rond de kring en geeft
iedereen een tikje en zegt daarbij ridder, ridder, ...
tot hij draak zegt, dan moet die achter de tikker
aanlopen, tot de tikker helemaal rondgelopen is en
terug staat op de plaats van de draak, die wordt dan
de tikker